

## ***Människans principer jämfört med de universella principerna***

*Ingenting som lever och andas och har sin varelse på det fysiska planet kan bestå för evigt. I själva verket är människan i sin helhet en integrerad del av universum.*

*Liksom människan är sjufaldig, så är universum sjufaldigt. Människan, det sjufaldiga mikrokosmos, är i jämförelse med universum, det sjufaldiga makrokosmos, som en regndroppe som faller från ett moln, till vilket den med tiden återvänder.<sup>1</sup>*

I teosofins läror talar man om det osynliga universum. Vad som menas med denna term är de osynliga områdena, de osynliga planen, världarna eller sfärerna, som fyller den oändliga rymden, av vilken vårt synliga universum är en reflexion. Det fysiska universum är bara en slöja, den kropp som döljer universums inre förmögenheter eller principer.<sup>2</sup>

Det osynliga universum består av himlakroppar precis som vårt fysiska universum består av världar, sfärer och plan. Vidare talar den teosofiska läran om att universum, liksom människan, lever. Precis som var och en av oss är en levande enhet, som består av ande, själ och kropp, så är universum en enhet, bestående av ande, själ och kropp.<sup>3</sup>

Den urgamla visdomen säger att människan och universum inte är två separata enheter, utan att människan i sin helhet är en integrerad del av universum. Vad universum är, det är också människan. Omvänt, det som människan är, det är också universum.<sup>4</sup> Ingenting i universum är avskilt från någonting annat, allting hänger samman. Därför är alla varelser i grunden ett. David Bohm, teoretisk fysiker och författare till boken "Ett odelat universum", gör följande uttalande: "*Den oskiljaktiga kvantförbindelsen i hela universum är en grundläggande verklighet*". (*The Tao of Physics s.141*)

### **Det som finns i det stora finns även i delen**

Människan är en mikrokosm omgiven av en makrokosm, en liten mänsklig värld, som i sig själv uttrycker allt som den stora världen har och är. Allt som finns inom oss, allt som bildar vår konstitution, är en del av det universum i vilket vi lever, rör oss och har vår varelse. Människan är liksom alla andra livsformer en del av en odelbar, organisk helhet. Varje energi, varje substans,

som finns i det oändliga rummet, existerar potentiellt hos människan. Till och med atomerna i människokroppen är kosmiska atomer och man hittar samma atomer i den mest avlägsna stjärna.

Människan har framgått ur universum, hon är i detta universum, hon är så att säga kropp av dess kropp, kött av dess kött, blod av dess blod, liv av dess liv, tanke av dess tanke, själ av dess själ, ande av dess ande. Vårt innersta väsen är identiskt med universums, och det är också anledningen till att vi kan förstå universum.<sup>5</sup> Människan ses som ett levande bevis på kosmisk intelligens, vilket innebär att även helheten är intelligent. Eftersom var och en av oss är en oskiljaktig del av detta obegränsade hela, så måste även detta obegränsade hela innehålla alla de krafter, förmågor och energier, som vi äger, för det som finns i det lilla finns också i det stora. Österländsk filosofi, ockult eller exoterisk, erkänner inte ett ”jag”, som är åtskilt från universum, objektivt eller subjektivt, materiellt eller andligt, förutom som en tillfällig illusion under vår inkarnationscykel.

### **Universum styrs av intelligens**

Allting i hela universum leds av vilja och styrs av intelligens. Bakom varje kropp, stjärna eller atom finns en styrande intelligens. Det innebär att varje stjärna, varje atom, i grunden är en levande varelse.<sup>6</sup>

Varje atom, som vibrerar i en substans, är i grunden en levande enhet, vare sig denna substans tillhör en vacker blomma, en träbit eller min hand. Varje atom är det fysiska uttrycket för en inneboende vitalitet, som vi kan kalla själ, eller i teosofiska termer Jiva eller Monad.<sup>7</sup> Samma kosmiska energier som genomströmmar universum uppfyller oss.

Den teosofiska läran säger oss att universum är levande, eftersom det är fyllt av levande gudar på olika utvecklingssteg och med olika grader av evolutionärt framåtskridande. Det finns gudar av olika slag, övergudar, lägre gudar, halvgudar, samt stora och ädla människor, vilka vi inom teosofin kallar visdomens mästare. Universum består liksom människan av varelser på olika steg av evolutionär utveckling. Vidare finns det de vanliga människorna, alla jordens djur, växterna, mineralerna, och slutligen de tre elementalvärldarna. De medvetanden som uppfyller universum är helt enkelt våra äldre eller våra yngre bröder, som lever samma kosmiska liv som vi.

En av de viktigaste nycklarna till förståelsen av den grundläggande filosofin i Den Hemliga Läran (DHL) är: Att evolutionsprocessen sker genom en hierarkisk struktur. I teosofin använder man ordet hierarki för att beteckna de oräkneliga graderna och nivåerna av evolverande varelser i kosmos. Dessa varelser, som är i ständig verksamhet och samverkar med varandra, frambringar de olika tillvaroplanen. Det är deras vilja som påverkar materian eller substanserna och som vi kallar naturlagar.<sup>8</sup>

Låt oss nu kort beskriva en hierarkisk process. Oavsett om vi utgår ifrån ett solsystem, ett universum, en sol, en planet, en människa eller en atom så är det samma fundamentala lag som gäller. En hierarkisk struktur består av sju eller tio hierarkier på varje kosmiskt plan från det högsta till det lägsta. Varje hierarki är kapabel att uttrycka hierarkins krafter och den potential som den tillhör.

Varje hierarki har i sin topp en hierark, som uttrycker sin inre kapacitet genom sin egen hierarki. Denna hierark är roten till en hierarki, som är sammansatt av en mängd mindre väsen. Alla lägre utvecklade livsformer utför sitt arbete under ledning av hierarken. Hierarken är så att säga en överbefälhavare för en stor armé av väsen. Överbefälhavaren är samtidigt också ursprungskällan till och skaparen av hela armén. Men vi får inte glömma att hierarken i sin tur bara utgör en del av en ännu högre hierarki, o.s.v. ad infinitum.<sup>9</sup>

### **Det mindre omfattas av det större och det större ingår i något som är ännu större och så vidare**

En av de grundläggande lärorna i DHL och en nyckel till förståelsen av människans förhållande till universum, är att det bara finns en lag. Denna lag gäller för alla levande varelser, vare sig det är en galax, ett universum, ett solsystem, en planet, en människa, ett djur eller en växt. Världar byggs på samma sätt som människan och utvecklas enligt samma principer. Den ena uppstår ur den andra.

Vi tar den fysiska kroppen som exempel. Kroppen bildas av levande celler, cellerna i sin tur bildas av grupper av molekyler, som i sin tur är bildade av atomer. Det faktum att atomerna producerar eller bildar en levande cell är ett bevis på att atomerna är levande, eftersom de annars inte skulle kunna bilda en levande cell. Varje atom har en central kärna, som består av protoner,

neutroner och elektroner. Var och en av dessa atomer är ett kosmos eller solsystem i miniatyr. Alla dessa partiklar har ett slags eget medvetande. Var och en av dessa atomer innehåller även oändligt små andliga varelser. Storlek i sig är inget kriterium på andlig storhet.

En elektron i min kropp skulle t ex inte ha någon förståelse av eller uppfattning om mina kroppsliga rörelser eller mitt tal. Men alla dessa celler, molekyler, atomer, protoner och neutroner ger liv åt min kropp. De är en del av vår aura, vårt medvetande och vår intelligens och står därmed under vårt inflytande. Vår personlighet, vårt mänskliga ego, styr över dessa små liv. Vi håller ihop dem och påverkar dem med våra tankar och känslor. Det är våra tankar och känslor etc som ger en evolutionär riktning åt de oändliga små varelser som lever inom oss. De är så att säga våra barn. På liknande sätt är vi människor livsatomer, som lever i en supergudomlig varelses auriska ägg, som vi i brist på ett bättre ord kan kalla en gud, inte Gud utan **en** gud.

### **Gudarna, naturens högsta invånare**

Gudarna är andliga väsen och naturens högsta invånare. De ingår som delar av naturen. De andliga varelser som besjalar universum är i själva verket de inre världarna. De inre världarna består av vehiklar, genom vilka de andliga varelsena uttrycker sig. Gudarna är oändliga till sitt antal. Nya gudar tillkommer och utvecklas i all evighet. Den enda skillnaden mellan människan och gudarna är att gudarna har universellt medvetande och lever i sin egen sfär.

När vi talar om gudarna skall vi inte utgå ifrån mänskliga former. Gudarna är formlösa varelser av ren intelligens, rena andar, formlösa enligt vår uppfattning om form. Den viktigaste likheten mellan gud och människa är att båda i sin aura har enheter eller varelser av lägre rang och med mindre utvecklat medvetande. Varje gud är omgiven av sitt eget personliga auriska ägg, som innehåller dess gudomliga, kosmiska principer. Med andra ord, varje gud innehåller inom ramen för sitt auriska ägg - vilket inkluderar dess medvetande och intellekt - ett stort antal mindre utvecklade varelser, vilka utgör det nedre skiktet av det auriska ägget och lyder under gudens inflytande. Vi är i samma position i förhållande till den kosmiska enhet som vi kallar vårt solsystem som de oändliga små atomerna och elektronerna i vår kropp och aura är i förhållande till oss.

Vi människor är utvecklade livsatomer i jämförelse med större varelser än oss själva. Vi är bara livsatomer inom en supergudomlighets auriska ägg. Det mindre omfattas av det större och det större ingår i något som är ännu större, och så vidare. Vi kan nu förstå att det finns en intim koppling mellan gudarna och människorna.

Världar har precis som människor sina sju principer, vilka utvecklas och växer samtidigt med kroppen. De sju delarna i människans konstitution består av element som härleds från solsystemets sjufaldiga element. Det finns i människan ett solelement, ett månelement, ett Marselement ett Saturnuselement, ett Merkuriuselement, ett Venuselement samt ett Jupiterelement. Varje kraft, energi eller princip, som utgör vårt solsystem överförs till vår fysiska kropp. Dessa krafter eller strålar är sjufaldiga. De kommer ursprungligen från solen och passerar genom de olika heliga planeterna in i vår kropp och överförs direkt till oss människor genom motsvarande centra eller organ i människokroppen. De är våra chakran.

Människans sju principer blandas och växelverkar mer eller mindre på samma sätt som de kosmiska principerna. Liksom vår jords astralljus är dess eteriska astraldubblett, så är *linga-sarira* människokroppens astraldubblett och liksom summan av de olika kosmiska pranaerna utgör vår globs livskraft, så utgör summan av den mänskliga konstitutionens prana människans livskraft.

Således är människokroppen förenad med och förblir för alltid inom sin planets kropp.

### **Människans principer återlämnas efter döden**

Det står nu klart att människans principer är identiska med de universella principerna. De är ingenting annat än en återspeglings av de universella principerna. Enligt den ockulta lagen blir alla potentialer som ingår i det högre till differentierade reflektioner i det lägre. Alla våra lägre principer, eller snarare våra upadhier (materiella redskap) eller vehiklar är lånade och när vi dör återlämnas de till sina respektive källor. Människan får sin vitalitet och sitt liv från universum, men vid hennes död måste denna livskraft återgå till universum. Hennes högre principer, som är en återspeglings av de universella principerna, är emellertid permanenta. Således är Buddhi och Manas strålar från den Enda flamman.

Buddhi, den eviga essensens, är atmans upadhi och Mahat är universums intelligenta själ. Ingen av dem kan utrotas eller utplånas.<sup>10</sup>

Den fysiska kroppen med sin astralkropp och djursjälen med sin Kama, födda i illusionens rike, måste försvinna som ett moln från den blå himlen.

Ett mycket intressant avsnitt i Mahatmabrev nr 13 förklarar att människans lägre vehiklar eller slöjor härstammar från kosmiska essenser, vilka blir hennes principer under en inkarnation, men måste återlämnas till sina universella källor.

1: Den fysiska kroppen är kvar i den fysiska sfären, därför att den är sammansatt av delar från alla de manifesterade naturrikena. Efter döden upplöses kroppen och dess olika beståndsdelar återgår till sina respektive naturriken.

2: Människans individuella jivatma, *livsprincip*, eller prana återvänder efter döden till sin källa – Fohat.

3: Linga shariram, astralkroppen, införlivas med Akasha.

4: Kama rupa, begärskroppen, återförenas med den universella livs- och viljekraften eller energin.

5: "Djursjälen" eller Kama Manas, som lånats från den Universella Andningen kommer att återgå till Dhyan Chohanerna.

6: Människans sjätte princip, antingen indragen i eller utgående ur den Stora Passiva Principens matris måste förbli i sin egen sfär – antingen som en del av den grova materian eller som en individualiserad entitet för att återfödvas i en högre värld av orsaker.

7: Den sjunde principen kommer att föra den från *Devachan* och följa det nya *Egot* till platsen för dess återfödelse.<sup>11</sup>

Den fysiska kroppen är inte en princip i strikt esoterisk bemärkelse. Den är en upadhi (ett vehikel) snarare än en princip. Men den är ett medvetandebärande vehikel och måste därför beaktas när man studerar medvetandet. Vidare bör vi komma ihåg att det fysiska vehiklet innehåller alla de andra sex principerna under människans liv på jorden. Nu är alla dessa principer och

aspekter, faktiskt allt i den mänskliga konstitutionen, inneslutna i det auriska ägget, som samtidigt är det samlade utflödet från alla de olika monaderna och därmed det totala representativa uttrycket för krafterna och energierna hos den sjufaldiga, förkroppsligade människan. Därför är det auriska ägget den viktigaste av alla principerna eller delarna av den mänskliga konstitutionen. När döden inträffar försvinner den nedre delen av det auriska ägget, eftersom den till stor del består av utflödet från aspekterna i den del av det astrala ljuset som kallas jordens kāma-loka.<sup>12</sup>

Sålunda är det auriska ägget, eftersom det fungerar och lever vidare, på sätt och vis den viktigaste av alla principerna eller delarna i människans konstitution. Förutom allt annat är det fältet, eller de förenade fälten, av det mänskliga medvetandets olika stadier på alla dess sjufaldiga plan. Således formas vid varje ny inkarnation de olika ”aspekterna” ur det auriska äggets substanser och krafter – även den fysiska kroppen eller sthula-sarira av linga-sarira, eller astral kroppen i sig själv en förtätad emanation av de lägre lagren i det auriska ägget.<sup>13</sup> Vi är på samma gång en del av jorden och en del av det gudomliga universum, eftersom vi är sammansatta varelser. Det innersta i vår natur är universums hjärta.

Man's seven principles compared to the Universal principles



- 1: *Mahatma Letters(ML) s.89 letter 15*
- 2: *Andens Vind(AV).s 382 G.de Purucker (GdP)*
- 3: *Den Hemliga Läran Grundtankar (DHL GT), sid.76-79 GdP*
- 4: *AV. s. 368*
- 5: *AV. s. 369-70+CW.12.s 407*
- 6: *AV. s. 371-76.*
- 7: *Den Hemliga Läran del.1 s166 (DHL)*
- 8: *DHL d.1 s.289*
- 9: *DHL GT s.79-86.*
- 10: *Collected Writings H.P. Blavatsky Vol 12. s.629- + 645-89.*
- 11: *M.L: brev 13.s 71 .*
- 12: *CW 12 s.646.*
- 13: *CW12.p.646)*